

Zorgbedrijf **In Groene Handen**

*Kom onderzoeken wat je allemaal kan en ontdek misschien nieuwe dingen, waarvan je niet dacht dat je ze leuk zou vinden!

*Hey, je mag hier gewoon helemaal jezelf zijn hoor! Binnen **In Groene Handen** hebben we respect voor elkaar en laten we elkaar in onze waarde!

*Als je start binnen In Groene Handen gaan we samen kijken welk werk bij je past, wat je wil leren, we gaan als het ware een weg uitstippelen die je gaat bewandelen. Om de 3 maanden gaan we kijken of je nog steeds op dezelfde weg wil blijven of liever een andere weg wil inslaan: nieuwe dingen wil ontdekken.

*We maken afspraken samen en we gaan alles eraan doen om ons daar aan te houden. Je weet waar je aan toe bent en je hebt een duidelijk idee over wat er de dag dat je komt werken gedaan moet worden; welke klus er op jou wacht.

*Terwijl je aan het werk bent zie je welk resultaat je inspanningen hebben: je ziet alles mooi opgroeien en bloeien en jouw bijdrage daaraan is onmisbaar geworden!



Er is werk voor een ieder; van priegelwerk (zaaien, verspenen van jonge plantjes in grotere potjes, onkruid wieden, uitplanten in rijtjes op plantbedden, opbinden van planten die gesteund moeten worden, oogsten van kleine vruchten als aardbeien, bessen, eieren rapen in het kippenhok, enzovoorts,

*Maar ook kan er “flink aangepakt” worden: schoffelwerk, spitwerk, snoeiwerk aan hagen en bomen, houtkloven (in kleine stukken hakken van houtblokken met een machine, zodat ze in de kachel passen!), grasmaaien met zitmaaier, handmaaier en bosmaaier, wilgen knotten, compost uitrijden over het land, kippenhok uitmesten, enzovoorts.



*Wij, van **In Groene Handen**, passen ons helemaal aan: het werk wat je komt doen moet “lekker zitten” net als een goed passende nieuwe jas! Wanneer het zo mocht zijn dat je niet goed tegen de koude en nattigheid kan van de winter, kom je toch gewoon werken in lente en zomer (en stuk van de herfst!). Misschien dat je lichamelijke klachten zo zijn dat je maar korte dagdelen kan werken of maar één dagdeel in de week. Maakt niet uit: je bent welkom!

*Kom ervaren hoe goed het je doet om samen met de natuur op te werken, met al wat leeft! Alleen al het buiten zijn zal je goed doen. Je voelt veel meer van alle seizoenen; lente zomer, herfst en winter!

*We zien je kennismaking tegemoet!

Wees welkom!

